

BOVEN-HARDINXVELD

Zondag 9 september

09.30 uur prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
bevestigingsdienst ds. J.C. Breugem

14.30 uur ds. J.C. Breugem
intrededienst

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer
 2. plaatselijk jeugdwerk – HGJB traject
- Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

morgendienst: Angela Kloosterman, Saskia Meerkerk, Rienke Alblas, Nienke de Groot
middagdienst: Janneke Klop, Esther Groeneveld, Adriënne Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 630072
middagdienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 616443

Predikant (m.i.v. 9 september): ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, Hardinxveld-Giessendam, tel. 613079. Mail: jcbreugem@solcon.nl
Scriba: oud. J. van den Bout, Rembrandtstraat 50, 3372 XN Hardinxveld-Giessendam.
Tel. 0184 – 611650. Mail: scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com
website: www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl

Vanuit de kerkenraad

Heilige Doop

Afgelopen zondagmorgen ontvingen 2 kinderen het teken en zegel van de Heilige Doop.

Daarbij ontvingen zij de volgende doopteksten:

Seth Jian Tao Pan Kwakernaak, zoon van Edwin en Wilma Kwakernaak. *Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost. Ik heb U bij Uw Naam geroepen, u bent van Mij.* (Jesaja 43:1)

Wietse Pieter Gideon Schouten, zoon van Arjan en Dorien Schouten. *Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.* (Psalm 103:13)

We bidden of Seth en Wietse de rijkdom van hun doop in hun leven zullen verstaan. Voor de ouders is ons gebed dat zij vervuld met de Heilige Geest hun kinderen voorgaan in het spoor achter de Heiland aan.

Kerkenraadsbezinning

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie hebben we met elkaar nagedacht over het 2^{de} hoofdstuk uit het lezenswaardige boek *Marginaal en Missionair* van dominee Wim Dekker. Dit hoofdstuk heeft als titel: Crisis en oordeel. Wat staat ons te doen? Een indringend hoofdstuk over periodes van afbraak en afval waarin de kerk in de geschiedenis regelmatig verkeerde en de situatie van de kerk vandaag.

Uiteindelijk komt ds. Dekker in zijn betoog uit bij Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Een citaat uit het boek van Dekker. 'In de bekend geworden doopbrief aan zijn neefje kenschetst Bonhoeffer met drie kernwoorden de gestalte van de kerk in de toekomst: bidden, wachten op God en het goede doen onder de mensen. In de woorden is een heel programma samengevat; het is een terugtrekkende beweging; tegelijk wijst ze een weg vooruit, de wereld in...

Ik wil benadrukken dat zijn kernwoorden missionair van grote betekenis zijn. Wanneer we ernst zouden maken met deze woorden, dan zouden we wekelijks snakken naar de zondag.

Om elkaar te ontmoeten, om Christus te ontmoeten, om met elkaar te vieren, te belijden, te beleven, te staan op de voedingsbodem, ons te laven aan de bronnen.' Tot zover het citaat.

Woorden om wekelijks te overdenken. Vanuit de omgang met God en elkaar de wereld weer in. Om zo tot een zegen te zijn!

Bevestiging/intrede

Aanstaande zondag zal ds. J.C. Breugem in de morgendienst bevestigd worden en in de middagdienst zijn intrede doen. We zien uit naar een zegenrijke zondag voor de gehele gemeente. Een aantal genodigden zal tussen de diensten in het Kerkcentrum verblijven. Voor de genodigden zullen ook een aantal plaatsen in de kerk gereserveerd zijn. We rekenen op uw begrip daarvoor. Na afloop van de intrededienst heeft u de gelegenheid ds. en mevrouw Breugem voor de kansel de hand te drukken en Gods zegen toe te wensen. We hopen dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken. Vanaf deze plaats danken wij ook een ieder die zich praktisch inzet voor een goed verloop van deze dag.

Pastoraat

We vragen u alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis en alle andere pastorale zaken zo spoedig mogelijk, rechtstreeks, te doen aan de scriba van de kerkenraad, ouderling J. van den Bout. Vanaf maandag 10 september kunt u deze meldingen rechtstreeks doen bij ds. J.C. Breugem, tel. 613079.

Vanuit de diaconie

Herinnering uitje voor 65+ 'ers

Leuk dat veel mensen zich al hebben opgegeven voor het uitje op D.V. 20 september. We vertrekken om 13.00 uur vanaf het kerkcentrum per bus naar Maarsen. Daar zullen we een rondvaart maken over de Vecht & de Loosdrechtse plassen. Tijdens het varen kunt u aan het einde van de middag genieten van een heerlijke maaltijd. Rond 20.00 uur zullen we weer terug zijn in Boven-Hardinxveld. Aan het einde van de dag houden we een collecte waarbij u een vrijwillige bijdrage kunt geven voor de kosten van deze middag. Bent u mindervalide of afhankelijk van een rolstoel, dan is dit geen probleem. Zowel touringcar als boot zijn hierop berekend. Voor degene die zich nog niet hebben opgegeven: dit kan nog t/m 10 september bij Gerco Verschoor, tel. 611056 of Kees van den Bergh, tel. 633488. Komt u met een rolstoel of wilt u thuis opgehaald worden, wilt u ons dat dan laten weten? Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op.

Serve the Village

Zaterdagochtend 22 september willen we ook dit jaar weer met gemeenteleden van diverse kerken dienend bezig zijn in het dorp. Door onze handen uit de mouwen te steken voor anderen hopen we iets van Christus' liefde te laten zien. Tuinen worden opgeknapt, in verschillende huizen worden klussen uitgevoerd en in verzorgingstehuizen wordt voor wat ontspanning gezorgd. De werkzaamheden vinden plaats in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Servanda en woningstichting Omnivera en worden voorbereid en begeleid door wijkbeheerders, sociale werkers en contactpersonen uit de kerken. We starten om 08.45 uur met een kop koffie of thee in de bijzaal van de Gereformeerde Kerk. Om 12.30 uur sluiten we de actiemorgen af met een lunch. Wil je ook meedoen? Geef je dan z.s.m. op bij: Kees van den Bergh, tel: 633488 of via de mail: keesvandenbergh@hotmail.com.

Vanuit de Gemeente

Jarigen 75+

Het volgende gemeentelid hoopt in de komende week zijn verjaardag te vieren:
13 september: dhr. G. Heikoop, Willem de Zwijgerstraat 6, 3372 ES, 77 jaar
We feliciteren u van harte met deze blijde dag en wensen u Gods nabijheid toe voor het nieuwe levensjaar. De dichter Asaf zegt in Psalm 77 het volgende, voor u en ieder ander een belangrijk voornemen: *“Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. Ik zal al Uw werken overdenken en over Uw daden spreken.”*

Meeleven

Opnieuw worden in dit kerkblad geen namen genoemd van zieken die opgenomen werden in het ziekenhuis. Dat betekent niet dat er geen ziekte en zorg is in de gemeente. Voor allen die ermee te maken hebben is ons gebed om volharding en uitzicht. *“Moge de HEERE u verhoren in de dag van benauwdheid, de Naam van de God van Jakob u in een veilige vesting zetten.”* (Psalm 20:2)

Jezus komt, houdt u bereid!

Tijdens de zomervakantie zat ik op zondagmorgen in de Oude Kerk van Putten. Als ik daar zit gaan mijn gedachten regelmatig terug naar de verschrikking van de 2^{de} wereldoorlog. Vanuit de Oude Kerk werd op 1 oktober 1944 het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking afgevoerd naar diverse concentratiekampen. Een vergeldingsactie door de nazi's naar aanleiding van een verzetsdaad. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Een moment in de geschiedenis dat een diep gat sloeg in de gemeenschap van Putten. De preek werd daar afgesloten met het volgende treffende gedicht dat ik graag aan u doorgeef.

Kinderen Gods, bereidt de lamp
het middernachtelijk uur genaakt
weldra zal de Bruidegom komen
gordt de lenden dus en waakt.

Het doel niet uit het oog verloren
want God heeft ons daartoe verkoren
en Jezus maakt als vrucht van het kruis plaats in het Vaderhuis
komt, houdt u bereid.

En spoedig klinkt, 't kan zijn nog heden
in de lucht des Heeren stem
Hij komt dan Zijn volk vergaad'ren
dat ze eeuwig zijn met Hem.

Het bruiloftsfeest gaat dan beginnen
reinig daarom hart en zinnen
vlekkeloos wit moet zijn uw kleed
maakt u voor Zijn komst gereed.

Het Lam te volgen waar het heengaat
te overwinnen door Zijn bloed
zonde en wereld te verwerpen
wandelen in een rein gemoed.

Niet versagen in het strijden
Jezus' Naam getrouw belijden
dat is de eis van deze tijd
Jezus komt! Houdt u bereid.

Van zondag tot zondag

Afgelopen zondag, de laatste zondag in deze vacaturetijd, werd in de morgendienst door ds. G. Lugthart het woord bediend uit Lukas 8:54. *“Maar toen Hij hen allen naar buiten gestuurd had, pakte Hij haar hand en riep: Kind, sta op!”* De laatste woorden vormden ook het thema voor de verkondiging. De preek werd onderverdeeld in de volgende drie stappen. 1. Nood van Jairus en zijn gebed. 2. De berusting van de omstanders en hun ongeloof. 3. Het woord van Jezus en het wonder. Wat is het belangrijk om levenslang de namen van onze kinderen voor de HEERE neer te leggen. We bestormen de hemel met onze gebeden voor de kinderen van de gemeente. Gaat hun eeuwig behoud ons aan het hart? Dan is er geen berusting of ongeloof wanneer alles voor ons oog hopeloos is. Als Jezus komt, spreekt Hij opstandingstaal. Kind,

sta op! Dat kind dat daar gestorven op bed ligt staat symbool voor een ieder die God niet kent. Kind, sta op! Dat zegt Hij ook in de doop. Het onmogelijke wordt mogelijk. Je hoeft niet in de dood te blijven liggen. Er is licht en leven voor wie in Hem gelooft. Kind, sta op! In de doop kust de Heere Jezus ons wakker. Wat doen wij met die levenskus van onze Heiland? Blijf je liggen waar je ligt? Bekeert u en luistert naar Hem. Kind, sta op! Hij belooft het ons in Zijn woord en Hij laat het zien, heel diep, in de doop!

In de avonddienst ging onze oud-predikant ds. J.C. Schuurman voor. In deze dienst stonden woorden centraal uit 1 Koningen 18: 24 en 38. *“Roept u daarna de naam van uw god aan, dan zal ik de Naam van de HEERE aanroepen. En de God Die door vuur antwoordt, Die is God. En het hele volk antwoordde en zei: Dat is goed... Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.”* Het thema van deze preek: de God Die door vuur antwoordt. We waren getuigen van de gebeurtenissen op de Karmel. Indringend werd ook ons de vraag gesteld, hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Het is niet om het even aan welke kant we staan. God toont aan de enige ware God te zijn. Hij spreekt! Wie heeft het tot nu toe in het midden gelaten? Wordt het geen tijd om Zijn Naam te belijden? De weg omhoog werd ons gewezen in de verwachting dat Hij antwoordt met vuur, vuur van de Geest. Dan wordt het ons verlangen aan de genade vast te houden en God te dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied want onze God is een verterend vuur (Hebreeën 12).

In grote dankbaarheid mogen we terugzien op al die momenten in de vacaturetijd dat het Woord in ons midden bediend mocht worden. Nu mogen we toeleven naar aanstaande zondag en we zien er naar uit. In de morgendienst zal ds. Breugem bevestigd worden als onze nieuwe predikant. Als het formulier voor de bevestiging wordt gelezen klinken onder andere deze woorden: *“Uit deze uiteenzetting kan men opmaken wat een heerlijk werk het herdersambt is, omdat daardoor zulke grote dingen tot stand komen, en hoezeer dat ambt noodzakelijk is om de mensen tot de zaligheid te brengen. Om deze reden wil de Heere dat dit ambt te allen tijde zal blijven. Want als Christus Zijn apostelen uitzendt om deze heilige bediening te verrichten, zegt Hij: ‘en zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Hieruit blijkt dat het Zijn wil is dat deze heilige dienst te allen tijde op aarde onderhouden wordt, want de personen tot wie Hij spreekt, waren sterfelijke mensen.”* In de middagdienst zal ds. Breugem dan zijn intrede in ons midden doen. Reden tot dankbaarheid dat de Heere, de Koning van de kerk, ook in ons midden doorgaat met Zijn werk. Zullen we trouw zijn in de samenkomsten van de gemeente en biddend om ds. en mevrouw Breugem en hun kinderen heen staan op deze bijzondere zondag.

Tenslotte

We mogen terugzien op een stralende rommelmarkt. Vanaf vrijdag was er al een en al bedrijvigheid rondom kerk en kerkcentrum. In een ontspannen sfeer werd er zaterdag gekocht en verkocht. We bidden dat de mooie opbrengst van deze dag ten goede zal komen aan het werk in onze gemeente en voor hen die dichtbij en ver weg ons meeleven zo nodig hebben. Hartelijke groet namens uw en jullie kerkenraad,

J.P. Ritmeester

Kopij kerkbode

We vragen u de kopij voor de kerkbode van vrijdag 14 september uiterlijk zaterdag 8 september om 12.00 uur in te leveren. Dit kan via het gebruikelijke mailadres kerkbodehgbh@kpnmail.nl of in de brievenbus van Schokker 20.

Vanuit het jeugdwerk

Collecte zondag 9 september

In het kerkblad van vrijdag 31 augustus heeft u kunnen lezen over het traject dat de komende tijd opgestart wordt om, met ondersteuning van de HGJB, ons jeugdwerk vanuit een duidelijke basis en doelgericht vorm te geven. Naast uw gebed om Gods leiding worden ook uw gaven gevraagd. De collecteopbrengst van deze zondag draagt bij aan de voortgang van het jeugdwerk in onze gemeente.

Vanuit de breiclub

Dinsdag 11 september bent u weer van harte welkom in de bijzaal van de kerk.

Van 15.00 tot 16.30 uur staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar en kunt u gezellig breien, haken of een praatje maken.

Kunt u niet breien of haken en wilt u dit graag leren, kom dan gerust langs dan helpen we u. Fijn dat de mensen thuis ook zo ijverig meedoen, ik heb al verschillende mooie dingen thuis mogen ontvangen. Ook is het mogelijk thuisgemaakte spullen die middag in te leveren.

Heeft u thuis nog restjes wol/katoen liggen waar u niets meer mee doet; wij zijn er blij mee! De volgende datums hopen we bij elkaar te komen 11 september, 2 oktober, 23 oktober, 13 november en 4 december.

Hartelijke groet, Arda van den Bout

Vanuit de rommelmarktcommissie

Opbrengst

Aan een prachtige en zonnige dag is een einde gekomen, de jaarlijkse rommelmarkt was een groot succes. Dat mogen we ook in het behaalde resultaat terugzien, want er is netto € 17.744,70 opgehaald. Aan Hem alle eer! Hij heeft ons allen als gemeente de kracht gegeven om samen bezig te zijn. De sfeer was goed en de saamhorigheid groots aanwezig. Kortom een fijne dag om op terug te kijken! Namens het bestuur aan een ieder heel veel dank!

Resultaat verloting

1e: 05067 2e: 02565 3e: 00183 4e: 06104 5e: 05302 6e: 01896 7e: 03935 8e: 03604 9e: 07128 10e: 02303 11e: 06938 12e: 02012 13e: 01850 14e: 01177 15e: 00777 16e: 04420 17e: 05554 18e: 06030 19e: 07079 20e: 04596 21e: 02138 22e: 00943 23e: 01566 24e: 01023 25e: 00619 26e: 01022 27e: 02750 28e: 00654 29e: 06289 30e: 03198 31e: 05189 32e: 06686 33e: 06940 34e: 00473 35e: 00762 36e: 06210 37e: 06557 38e: 02184 39e: 03914 40e: 05577 41e: 04879 42e: 05118.

Prijzen zijn af te halen bij H. Klop, Loodreep 10

Algemeen

Bondsdag Hervormde vrouwenbond

De bondsdag komt er weer aan. Graag nodigen we alle vrouwen uit de gemeente hartelijk uit om deze dag van ontmoeting en toerusting bij te wonen: donderdag 27 september. Deze dag wordt gehouden in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 3771 CB, Barneveld. De dag begint om 10.15 uur en wordt om 15.15 uur afgesloten. Het thema van deze dag is: Zo zegt de HEERE. 2 sprekers zullen het thema ieder vanuit een eigen invalshoek belichten; 's ochtends houdt ds. J.C. Breugem een lezing, 's middags zal ds. P.M. van 't Hof voor ons spreken. Tussendoor is er een prachtig muzikaal programma. Er is volop samenzang. In de middag deelt Els Kaptein met ons waaraan zij denkt als het gaat over roeping met betrekking tot haar eigen leven. Voor verdere informatienummer verwijzen we u naar het juli/augustus en septembernummer van de Hervormde Vrouw.

Er is de mogelijkheid om met de bus mee te gaan vanuit Ottoland tegen een vergoeding van € 13,00. Wanneer u met eigen vervoer wilt gaan is dat natuurlijk ook mogelijk. Meldt u zich voor beide mogelijkheden bij ons aan zodat we kunnen regelen wie met wie mee kan rijden. Aanmelden bij Marga Marcelis, tel. 618807 of Marieke Ritmeester, tel. 632854.

Orgelconcert

Zaterdag 8 september 2018 om 20.00 uur geeft Everhard Zwart een concert op het orgel van de Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld.

Everhard Zwart heeft zijn grote bekendheid vooral te danken aan zijn zeer brede repertoire. Zijn voorliefde gaat uit naar de Frans-romantische orgelliteratuur van onder andere Widor, Vierne, Guilmant en Franck, maar hij is ook een majestueus vertolker van Bach, Reger, Liszt en andere beroemde componisten zoals Händel of Mendelssohn en de meer eigentijdse Andriessen. Deze veelzijdigheid is zijn handelsmerk geworden. Toch zal er zelden een bewerking van grootvader Jan Zwart, vader Willem Hendrik Zwart of leermeester Feike Asma op zijn concertprogramma ontbreken. Everhard is hoofdorganist van de Hervormde Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel.

De toegang voor dit concert is € 5,00 en na afloop van het concert is er een "meet and greet" met koffie/thee.

Activiteitenagenda

Vrijdag 7 september

- 15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:
 Ds. P. van de Voorde
- 18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek
- 19.00 uur Weeksluiting Judith Leysterhof:
 Bert en Nelly Breedveld
- 19.00-20.00 uur Verkoop collectebonnen in de bijzaal van de kerk

Woensdag 12 september

- 19.30 uur Kerkelefoonuitzending, verzorgd door kerkenraadslid

Donderdag 13 september

- 19.45 uur Kerkenraad

Vrijdag 14 september

- 15.30 uur Weeksluiting De Lange Wei:
 Dhr. T.J. de Koning
- 18.30-20.00 uur Christelijke bibliotheek