

HERVORMDE GEMEENTE TE BOVEN - HARDINXVELD



Beste broeders en zusters in Christus!

Verbonden door het geloof in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest, die alle talen spreekt brengen wij vanuit de Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld (Nederland) u, onze groeten over.

We willen dat doen met de, enigszins aangepaste, woorden van Paulus in Romeinen 1: 7 Aan allen die in *[plaatselijke gemeente]* zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

In onze gemeente zingen we regelmatig psalm 133. De woorden van deze psalm geven de verbondenheid in Christus, ook over grenzen, weer.

Psalm 133

(zo mogelijk psalm 133 in de lokale taal)

Psalm 133:

1 Een pelgrimslied, van David.

Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.

3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion.

Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.

Namens de Hervormde Gemeente van Boven – Hardinxveld,

HERVORMDE GEMEENTE TE BOVEN - HARDINXVELD



Dear brothers and sisters in Christ!

Connected by faith in the Father, in the Son and in the Holy Spirit, who speaks all languages, we give you our greetings from the Reformed Church in Boven-Hardinxveld (Netherlands).

We want to do this with the slightly adapted words of Paul in Romans 1:7 To all who are in, beloved of God and called to be saints: grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

In our church we regularly sing Psalm 133. The words of this psalm reflect the bond in Christ, even across borders.

<p>Psalm 133</p> <p>1. A Song of degrees of David. Behold, how good and how pleasant <i>it is</i> for brethren to dwell together in unity!</p> <p>2. <i>It is</i> like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, <i>even</i> Aaron's beard: that went down to the skirts of his garments;</p> <p>3. As the dew of Hermon, <i>and as the dew</i> that descended upon the mountains of Zion: for there the LORD commanded the blessing, <i>even</i> life for evermore.</p>	<p>Psalm 133</p> <p>1. Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.</p> <p>2. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed.</p> <p>3. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.</p>
---	--

On behalf of the Hervormde Gemeente te Boven -Hardinxveld,

Kerkenraad Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld

Graaf Lodewijkstraat 20, 3372 CD, Boven-Hardinxveld, The Netherlands

Telefoon scriba +31 (0)184-618353

Scribahervgembovenhardinxveld@gmail.com www.hervormdegemeentebovenhardinxveld.nl