

Serie: Markus, evangelie in het kort.

Mikpunt van spot

Schriftlezing(en): Markus 15: 21-41, Tekst: Markus 15: 29-32

Zingen: Ps. 69:3 en 4, Ps. 79:4, Ps. 22:3 en 4, Ps. 42:2,6 en 7, Ps. 85:1

Hoofdpunten van de preek

Smaad en spot zijn een machtig wapen. Jezus krijgt (en neemt) met reden de volle laag.

1 Smaad (Mk. 15:29-30)

Voorbijgangers lasteren alleen Jezus. Wie zijn dit? In o.a. Klaagliederen zijn het mensen die zich verheugen in de ondergang van de Godsstad. Hier zijn het mensen die zich (on)bewust verheugen in het lot van Gods Zoon. Zouden wij erbij kunnen staan?

Markus noemt het 'blasfemie'. Hij maakt duidelijk dat het niet gaat om ordinare spot maar om Godslastering. De smaad richt zich ten diepste op God (Psalm 69:10).

Jezus wordt gesmaad met Zijn eigen woorden. Hij moet Zijn macht maar 'bewijzen' door Zichzelf te verlossen. Dát kan en wil Hij niet. Waarom? 'Jezus heeft onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit te schande zouden worden.'

2 Spot (Mk. 15:31-32a)

Op veilige afstand spotten Gods 'dienaren' eensgezind met Jezus. En in Hem met God. Hij laat in de Gekruisigde zien wat werkelijke tolerantie is: het dragen van spot.

Spot verenigt zelfs deze natuurlijke vijanden. Spot is dat je een lachertje maakt van een ander uit bittere ernst. Waarom zou een mens met God spotten? Omdat je diep van binnen beseft dat het waar is, maar je er niet aan wil.

In de spot met de Gekruisigde klinkt de waarheid: anderen heeft Hij verlost... en als Jezus het onmogelijke doet, dan zullen zij in Hem geloven. Wie dat wil, gelooft in de pseudo-zaligmaker van zelfverlossing. Dwaasheid (1Kor. 1:18)! Jezus' liefde is sterker dan de spot.

3 Verwijt (Mk. 15:32b)

De twee misdadigers die tegelijk met Jezus gekruisigd worden verwijten dit aan Hem. Ze geven Jezus de schuld van hun straf. Ze zijn blijkbaar vergeten dat ze misdadigers zijn.

Als we vergeten zondaar te zijn, worden onze klachten al snel een verwijt en geven we God de schuld van onze ellende. Markus geeft alleen een hint naar de bekering van de ene misdadiger. Hij waarschuwt vooral.

Wanneer we erkennen dat onze zonde de oorzaak van alle ellende is, is het genade dat we met Hem gekruisigd worden. Hij verlost ons van onze oude smadende, spottende en verwijtende mens (Rom.6:6-7, Gal.2:20). Dan zwijgen de verwijten: van mens en van God.